

# Lied 321

TM

Sopraan  
Alt

Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wor - tel

Bas

ko - men de da - den van God, niet als een schot in het hart.

2. Maar als een glimp van de zon  
een groene twijg in de winter,  
dor-stig en hard deze grond -  
zo is het koninkrijk Gods.

5. Blinden herkennen de hand  
dovemansoren verstaan hem  
zalig de man die gelooft  
zalig de broom aan de bron.

3. Stem die de stilte niet breekt  
woord als een knecht in de wereld  
naam zonder klank zonder macht  
vreemdeling zonder geslacht.

6. Niet in het graf van voorbij  
niet in een tempel van dromen  
hier in ons midden is Hij  
hier in de schaduw der hoop.

4. Kinderen armen van geest  
mensen gelouterd tot vrede  
horen de naam in hun hart  
dragen het woord in hun vlees.

7. Hier in dit stervend bestaan  
wordt Hij voor ons geloofwaardig  
worden wij mensen van God,  
liefde op leven en dood.