

# Ga met ons mee op onze wegen

Lied 32 uit *Zangen van zoeken en zien*

Tekst: Henk Jongerius  
Melodie: Chris van Bruggen  
Zetting: Theo Meurs

Ga met ons mee op on - ze we - gen, wees met uw  
Schenk ons een woord als wij U roe - pen. Wees ons een  
Ga voor ons uit in nacht en duis - ter. Wek in ons  
Schenk ons het brood om van te le - ven. Toon ons de

volk in de woes - tijt. Schuil in een wolk, wees half ver - zwe - gen,  
licht op on - ze weg. Wil ons niet ein - de - loos be - proe - ven,  
hoop voor el - ke dag. Maak U niet waar in macht en luis - ter  
Mens die op U bouwt en on - ze kracht wordt tot ver - ge - ven:

Toon dat Gij on - ze kracht wilt zijn.  
Toon dat het waar is wat Gij zegt.  
maar in een mens die op ons wacht.  
Naam die ons duur - zaam gaan - de houdt.