

## Lied 836

## O Heer die onze Vader zijt

1 O Heer die on - ze Va - der zijt, ver - geef ons on - ze schuld.  
 2 Geef dat uw roep - stem wordt ge - hoord, als een - maal bij de zee.  
 3 O vre - de van Ti - be - ri - as, o heu - vels in het rond,  
 4 Leg Heer uw stil - le douw van rust op on - ze duis - ter - nis.  
 5 Dat ons geen drift en pijn ver - blindt, geen harts - tocht ons ver - wart.

Wijs ons de weg der za - lig - heid, en laat ons hart, door U ge - leid,  
 Geef dat ook wij uw no - dend woord ver - trou - wen, vol - gen on - ge - stoord,  
 waar Je - zus in het zach - te gras de men - sen lief - had en ge - nas,  
 Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons in - ner - lijk be - wust  
 Maak Gij ons rein en wel - ge - zind, en spreek tot ons in vuur en wind,

met lief - de zijn ver - vuld, met lief - de zijn ver - vuld.  
 op weg gaan met U mee, op weg gaan met U mee.  
 en in hun mid - den stond, en in hun mid - den stond.  
 hoe schoon uw vre - de is, hoe schoon uw vre - de is.  
 o stil - le stem in't hart, o stil - le stem in't hart.